



Muziek

Index

“Hierheen, hier is water (Jes.55)”

Erik van der Arend



“Roller Coaster”

Danny Vera



“Shine”

AWP



“Even niet zo goed”

Matthijn Buwalda



“Zie je mij nog wel zitten?”

Erik van der Arend



“Blokade” →

Erik van der Arend



“Als het niet lukt, blijf ik rustig. Ik probeer het op een andere manier, of vraag hulp”

“Zo wil ik leven”

Matthijn Buwalda



“Hierheen, hier is water (Jes.55)”

Erik van der Arend



Een nieuw verbond

55 ¹ ✎ Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.

² ✎ Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.

³ ✎ Leen mij je oor en kom bij mij,

luister en je zult leven

Jesaja 55 - NBV

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.

⁴ ✎ Hem heb ik aangesteld

als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.

⁵ Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.



Vergelijk: Openbaring 7: 9 en 14

“Roller Coaster”

Danny Vera



Here we go

On this rollercoaster life we know

With those crazy highs and real deep lows

I really don't know why

And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the road, you see
'Cause I know you're there with me

You don't have to slow me down
Cause I will always be around
I will find my way back home
Where magnolia grows,
Where magnolia grows

If I see

There such a difference 'tween you and me
There's a chance we see our struggles are real
and we accept the way we feel

I will have to slow me down
Be sure I'm always be around
You will find a way to grow
And the world will know, the world will know

Here we go

On this rollercoaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why

“Blokkade”

Erik van der Arend



“Als het niet lukt, blijf ik rustig. Ik probeer het op een andere manier, of vraag hulp”



Wat er gebeurt
Dat mag er niet zijn
Wat er gebeurt
Dat mag er niet zijn

Met ogen dicht
Sta ik voor de muur (en ik wil het niet weten)
Dat mag er niet zijn

Met mijn ogen dicht
Sta ik voor de muur
En ik wil 't niet weten

Met mijn ogen dicht
Sta ik voor de muur
En het mag er niet zijn

'k Ben geblokkeerd.
(ben geblokkeerd, ben geblokkeerd)

“Naar de situatie”

Wat er gebeurt
Ik kijk het... aan
Wat er gebeurt
Ik ga het... aan

'k Sla m'n ogen op
Draai me .. toe naar m'n situatie
'k Sla m'n ogen op
..... Met de moed van m'n zijn

Wat er gebeurt
Ik kijk het... aan
Wat er gebeurt
Ik ga het... aan

Ik sla mijn ogen op
in vertrouwen op m'n maker

Ik sla mijn ogen op
.... Hij wil in mij zijn

Ik sla mijn ogen op
in vertrouwen op m'n maker

Ik sla mijn ogen op
.... Bij God wil ik zijn

“Shine”

AWP



The troubles in your life,
you can't take them anymore.
Mountains, walls are rising.
Is this you're doing it for?

When your heart is bleeding
and you don't know what to do.
Listen to this rocksong.
This song is made for you.

But the sun will always shine

But the sun will always shine

But the sun will always shine

But the sun will always shine

Questions, doubts, a lot of shit.
Your life is full of it
Even then there comes a time.
You will remember this line.

Battles, wars are passing by.
You see them every day.
When you're watching your TV.
Is this what's meant to be?

But the sun will always shine

But the sun will always shine

But the sun will always shine

But the sun will always shine

“Even niet zo goed”

Matthijn Buwalda



Er kunnen dagen, weken zijn
En soms nog langer ook
Dat ik bedrukt ben, droevig haast
Maar er is niet echt iets loos

Niet gelukkig, niet kapot
Gewoon meer dal dan top
Ik ken het nu, weet hoe het werkt
En ik krabbel wel weer op

En 't hoeft niet altijd goed te gaan
Wie heeft dat dan bedacht?
Ik kan ook niet jaloers meer zijn
Op wie er altijd lacht

Ik ken geluk en somberheid
Ze maken wie ik ben
Voor allebei is er een tijd
'k Ben er al aan gewend

Soms gaat het even niet zo goed en da's oké
Soms gaat het even niet zo goed en da's oké

Er is geen grote crisis,
geen levensgroot probleem
Gewoon even niet zo goed, en da's oké

Je hoeft me niet te redden hoor
Het is geen groot verdriet
Melancholie is mij niet vreemd
Soms is het zelfs een vriend

Je leert 'm kennen met de tijd
Niet leuk, maar soms wel goed
Dan zijn de dagen donkergrijs
Simpelweg omdat het moet

Soms gaat het even niet zo goed en da's oké
Soms gaat het even niet zo goed en da's oké

Er is geen grote crisis,
geen levensgroot probleem
Gewoon even niet zo goed, en da's oké

[Bridge]

Dat ik m'n leven blij zou zijn
Ik heb er wel van gedroomd
Maar ik ken niemand die dat kan
En geen God die dat beloofd

Soms gaat het even niet zo goed en da's oké

Soms gaat het even niet zo goed en da's oké

Er is geen grote crisis,

geen levensgroot probleem

Gewoon even niet zo goed, en da's oké

“Zo wil ik leven”

Matthijn Buwalda



Het lijkt soms of de wereld
Met plakband aan mekaar hangt
Wat nu nog niet instort
Kan het morgen begeven

Er is woede en weerzin
Er zijn tranen en onmacht
Kijk de vlammen slaan over
Op ons samenleven

En ik weet niet, nee ik weet niet
'k Weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet

Maar misschien kunnen we eens doen
Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft

Zo wil ik leven

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven

Wie weet is het al waar

De wereld zit vol knopjes
Die allemaal niet werken
Maar ze laten ons denken
Controle te hebben

Over ziekte en gezondheid
Over leven en sterven
Maar het lukt ons niet eens
Onze onmacht te temmen

En ik weet niet, nee ik weet niet
'k Weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet

Maar misschien kunnen we eens doen
Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft

Zo wil ik leven

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven

Wie weet is het al waar

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven

Alsof de nieuwe tijd

Vandaag begint

Zijn we allemaal huidskleuren blind

En maakt het niet meer uit van wie je houdt

Hebben we liever te veel lief gehad
Dan te veel aan ons gelijk gedacht
Is genade altijd sterker dan de fout
Altijd sterker dan de fout

En ik weet niet, nee ik weet niet
'k Weet niet zeker hoe
Hoe het beter, hoe het beter
Hoe het beter moet

Maar misschien kunnen we eens doen
Alsof de liefde al gewonnen heeft
Je wint als je vertrouwen geeft

Zo wil ik leven

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven

Wie weet is het al waar

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist

Zo wil ik leven

Wie weet is het al waar

“Zie je mij nog wel zitten?”

Erik van der Arend

Zie je mij nog wel zitten?

Zie je mij nog altijd staan?

Ik weet het nu niet meer,
wat doet dat me zeer!

“Zie je mij nog wel zitten?”

Erik van der Arend



Ziet U mij nog wel zitten?
Ziet U mij nog altijd staan?
Ik weet het nu niet meer,
wat doet dat me zeer!

Ziet U mij nog wel zitten?
Ziet U mij nog altijd staan?
Ik weet het nu niet meer,
wat doet dat me zeer,
mijn Heer.

Ik kom niet los van U, (lieve Heer van mij)
ja, 'k geloof in U, (want U bént de Enige Echte)
Schepper van 't heelal, (goede God van 't al)
Ja, U houdt van ons, met al Uw kracht
en alle macht.

Ziet U mij nog wel zitten?
Ziet U mij nog altijd staan?
Ik weet het nu niet meer,
wat doet dat me zeer!

Ziet U mij nog wel zitten?
Ziet U mij nog altijd staan?
Ik weet het nu niet meer,
wat doet dat me zeer,
mijn Heer.

De wind waait waar Hij wil,

(lieve Heer van mij)

't is niet weg, 't is niet stil.

(want uw Heilige Geest)

Keert weer altijd terug, waar Hij was.

(ik ben er vol van)

Roep 'm nu, vliegensvlug.

Doof de Geest niet uit,

maar luister-dán-toch, naar Zijn geluid.
Je hoeft niet bang te zijn, zolang je leeft...

Hij is er ook voor jou,
Ó o o, Hij is er ook voor jou!

Blijft je altijd trouw,
in Zijn hemels...blauw.

Voor eeuwig en altijd,
voor eeuwig en altijd...